

GENIETEN VAN OCKENBURGH

Landgoed Ockenburgh biedt voor iedereen wat. Fietsen, wandelen en genieten van de natuur. Ruiters kunnen via het doorgaande ruiterpad van het landgoed genieten. Honden moeten in Ockenburgh en het Hyacintenbos aan de lijn. De Koeweide is uitloopgebied. Wie rust zoekt, kiest voor het Hyacintenbos. Ruiger terrein vindt u in de Zwitserse Partij, een oude duinpartij met karakteristieke begroeiing.

Hoe dan ook, geniet van Landgoed Ockenburgh! In alle seizoenen en van vroeg tot laat. Zie het als uw eigen Buiten waar u steeds rust en ruimte vindt.



Ockenburgh,
nieuwe allure en natuur op een oud landgoed

MEER WETEN?

Om Landgoed Ockenburgh de uitstraling te geven van rust, ruimte en allure, voert het Zuid-Hollands Landschap regelmatig werkzaamheden uit. Als u wilt weten wat er gedaan wordt, kunt u onze website bezoeken: www.zuidhollandslandschap.nl. Of scan met uw mobiele telefoon de onderstaande QR-code. U kunt ons ook bereiken op nummer 010 272 22 22.

U kunt Landgoed Ockenburgh via de opritlaan aan de Monsterseweg betreden, via het fietspad naar de Wijndaelerweg of via een voetpad langs crematorium Ockenburgh aan de Ockenburghstraat.

We ontmoeten u graag op Landgoed Ockenburgh!

 **Zuid-Hollands Landschap**



Landgoed Ockenburgh / 10-2011

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een duurzaam en kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur – door voor beide rust en ruimte te creëren. Om dat doel te bereiken, kopen en beheren we al sinds 1934 natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. Samen met onze beschermers maken wij ons hard om de schaarse natuur een volwaardige plek op de overvolle kaart te geven. Helpt u mee?

→ WWW.ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP.NL

Lekker spelen op

LANDGOED OCKENBURGH



Mede mogelijk gemaakt door:



Zuid-Hollands Landschap

WELKOM OP LANDGOED OCKENBURGH!

Landgoed Ockenburgh is een eeuwenoud landgoed. De dichter Jacob Westerbaen – tijdgenoot van Prins Frederik Hendrik en Constantijn Huygens - sticht het rond 1650 als een rustplaats waar hij zich kan ontrekken aan het drukke Haagse stadsleven. In deze folder maakt u kennis met Landgoed Ockenburgh. Een plek waar u nog steeds kunt genieten van rust en ruimte op een steenworp van de stad.



GESCHIEDENIS

Dichter Jacob Westerbaen bouwt halverwege de 17^e eeuw een landhuis in een U-vorm. Hij legt de tuin aan met strakke geometrische lijnen volgens de toen geldende Formele Stijl. Ook de opritlaan naar de Monsterseweg wordt door hem aangelegd. Overigens is

Westerbaen niet de eerste bewoner van het gebied. Bij opgravingen zijn bewoningssporen uit de Bronstijd gevonden.

In de 18^e eeuw worden de tuinen wat zwieriger – de Franse Barok. In de loop van de 19^e eeuw krijgt Ockenburgh de vorm en inrichting die we nu ook nog kennen. De barokke tuinen worden omgezet in weiland, de huidige Koeweide, en in de zichtlijnen van het landhuis worden vaarten gegraven. In 1851 bouwt de toenmalige eigenaar Huygens het huidige landhuis Ockenburgh in neo-classicistische stijl. Vanuit zijn huis heeft hij prachtig uitzicht over zijn buiten.

Aan het begin van de 20^e eeuw komt Landgoed Ockenburgh in bezit van de gemeente Den Haag. Er zijn plannen voor stadsuitbreiding op de plaats van het landgoed, maar gelukkig blijft Ockenburgh als landgoed bestaan. Kort na de Tweede Wereldoorlog

wordt het landhuis in gebruik genomen als jeugdherberg. In de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er een grote moderne vleugel aan het landhuis gebouwd. In 1998 wordt de jeugdherberg gesloten.

In 2010 krijgt de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap het beheer over Landgoed Ockenburgh.

NIEUWE ALLURE EN NIEUWE NATUUR

Nu, ruim drie en een halve eeuw na Jacob Westerbaen, vindt u nog steeds de rust en ruimte van toen. Beleef de allure en grandeur van het landgoed. Geniet van de prachtige gazons en waterpartijen, dwaal door de parkachtige bossen en ontdek de bijzondere planten en dieren van Ockenburgh. En dat alles bij wijze van spreken bij u in de achtertuin.



LANDGOED OCKENBURGH

HET HUIDIGE LANDGOED BESTAAT EIGENLIJK UIT DRIE DELEN:

→ **Het oorspronkelijke Landgoed Ockenburgh met het landhuis, de opritlaan en de Koeweide.** Wandel eens langs de spiegelvijver en ervaar waarom deze waterplaats zo heet. Ontdek de verschillen in begroeiing van de Zwitserse Partij. Het is niet voor niets dat Westerbaen deze oude duinen de naam 'De Vrijheid' gaf.

→ **Het Hyacintenbos ten westen van Ockenburgh. Het is bereikbaar via een bruggetje.** Het dankt z'n naam aan de boshyacinten die er in het voorjaar uitbundig groeien, maar u vindt er ook volop andere stinzenplanten zoals bosanemonen en sneeuwklokjes. De aarden wallen die u hier ziet, beschermen sinds de 12^e eeuw de tussenliggende akkers.

→ **Het derde deel van landgoed Ockenburgh is de Van Leydenhof, een binnenduinbos.** Het is een hof waar nooit een landhuis op heeft gestaan. De naamgever, Van Leyden, wilde het bos in haar oorspronkelijke staat bewaren. Het bos is bekend om z'n bovengrondse rode bosmiernesten.